

50PlusBeurs

Ook dit jaar staat Vereniging OOG in OOG van 19 t/m 23 september in de Oogstraat tijdens de 50PlusBeurs. De Oogstraat bestaat uit een aantal 'ooggerelateerde' patiëntenverenigingen zoals: de Hoornvlies Patiënten Vereniging, de Maculavereniging, de Oogvereniging en natuurlijk het Oogfonds. Daarnaast is er een optometrist in de Oogstraat aanwezig. De Oogstraat heeft als doel de bezoeker voor te lichten over de verschillende oogaandoeningen, diverse oogziektes, blindheid, slechtziendheid, oogprotheses of het zien met één oog.

Magazine Zien

Tijdens de 50PlusBeurs wordt, speciaal aan de bezoekers van de OOGSTRAAT, de tweede editie uitgegeeld van het 'Zien' magazine. Het thema van deze speciale uitgave is 'Goed' Zien. Het Oogfonds is onlangs een project MIJN gezICHT gestart. Vijf mensen, waaronder ons bestuurslid Anja Gevoel, zijn hiervoor geïnterviewd en staan met een prachtig gefotografeerd portret in het magazine.



In 'Zien' kunt u een column 'mooi' van Vincent Bijlo lezen en een interview met prof. Caroline Klaver over het belang van buitenspelen voor kinderen. Caroline Klaver is hoogleraar epidemiologie en genetica van oogziektes, oogarts en epidemioloog bij het Erasmus MC. In het magazine wordt ook aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Alarmsignalen, cijfers en zien, voeding en ogen en *six words eye story*.

Met hoge korting naar de 50Plus Beurs

Vindt u het leuk om langs te komen op de beurs en ons natuurlijk even te begroeten in de Oogstraat? Onze leden krijgen een forse korting op de entree en natuurlijk gratis het prachtige 'Zien' magazine. De 25e editie van de 50PlusBeurs is van 19 t/m 23 september in de Jaarbeurs Utrecht. Dagelijks open van 10.00 tot 17.30 uur. Bestel via www.50plusbeurs.nl en gebruik actiecode: OOGSTRAAT. De prijs verandert dan van € 20,- naar € 7,95 (excl. bestelkosten € 1,50 per ticket). U kunt ook telefonisch bestellen via (026) 377 97 36 (geef de actiecode bij uw bestelling door).

50plusbeurs
silver edition



Het doel van de ooglaserbehandeling is: dood aan alle nieuwvaten!

De laserstraal voelt als de tactiek van de verschroeide aarde uit het Rusland van de Tweede Wereldoorlog en veroorzaakt een brandende pijn midden in mijn hoofd.

Iedere laserstoot lijkt een voltreffer. Ik krijg ongeveer honderddertig van die stoten per behandeling. Om de laser goed te kunnen richten krijg ik een lens met een doorzichtig goedje in mijn oog geduwd en daar doorheen gaan de groene laserstralen. Na verloop van minuten gaat mijn oog steeds meer tranen en op het laatst zit ik met een compleet huilend oog met mijn kin op het ene rekje en mijn voorhoofd tegen een ander rekje.

Automatisch trekt mijn hoofd zich langzaam terug. Het laseren doet enorm pijn.

Dan voel ik de warme hand van de oogarts die mij voorzichtig in mijn nek vastpakt. Het voelt als een op het juiste moment uitgereikte troostende hand. Ik huil van dankbaarheid om dat lieve en troostende gebaar. Het is best een zakelijke arts, deze oogarts. Ik ben ontroerd door dit gebaar van menselijkheid en inlevingsvermogen.

Tegelijk schaam ik me een beetje voor mijn weekhartigheid. Ik moet deze behandeling doorstaan. Het is voor mijn eigen bestwil.

De tweede keer dat ik de troostende hand in mijn nek voel, merk ik dat er een soort dwang vanuit gaat. Ineens snap ik het. Het is geen troost, het is mijn wijkende hoofd dat terug in de rekjes moet. Het laseren lukt anders niet.

De volgende keer dat ik hem zie, kom ik erop terug en vertel hem dat ik het zo'n lief gebaar vond en dat het mij ontroerde.

Recht in mijn gezicht schatert de oogarts het uit: 'Hahaha, je hoofd ging te ver naar achteren. Een troostende hand, hahaha. Wat een goeie grap!'

Wordt vervolgd...

Rita Verduijn