

## Kennis delen op communicatievlak

Vier maal per jaar komen communicatiespecialisten van verschillende belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking bijeen. Op 2 november 2017 vond de tweede bijeenkomst plaats.

Er wordt onderling kennis gedeeld op het gebied van communicatie en worden kansen benut. Per toerbeurt treedt een van deelnemende partijen op als gastheer/vrouw. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: de actualiteit, een inhoudelijke presentatie op het gebied van communicatie en wordt er nader kennis gemaakt met de ontvangende partij. De aangesloten belangenorganisaties zijn: Oogvereniging, CBB, Dedicon, Onbeperkt lezen, Koninklijke Visio, Aangepast lezen, Vereniging OOG in OOG en KNGF Geleidenhonden. Namens Vereniging OOG in OOG neemt Annemarie van Tiel deel aan dit overleg.

De tweede bijeenkomst werd georganiseerd door KNGF Geleidenhonden. De bijeenkomst vond plaats in één van hun speciale ruimtes en tijdens het overleg kwamen diverse bijzondere viervoeters polshoogte nemen of er serieus gewerkt werd. Na de bijeenkomst werden alle deelnemers uitgenodigd voor een uitgebreide rondleiding op het terrein en kregen wij een kijkje achter de schermen van deze prachtige organisatie.



## Ook in 2018 een ZieZo-beurs!

De beurs wordt gehouden op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2018 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Wegens groot succes gaat de ZieZo-beurs 2018 definitief door. Het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht zal dan in het teken staan van de mogelijkheden in de wereld van low-vision.

Deze beurs is een evenement voor iedereen met een visuele beperking, hun familie, vrienden, begeleiders én iedereen die hiermee beroepsmatig te maken heeft. De bezoeker wordt naast een uitgebreide en gezellige beursvloer ook een beursprogramma aangeboden met presentaties en workshops over breed maatschappelijke onderwerpen gerelateerd aan low-vision. Onze vereniging zal samen met de andere oogpatiëntenverenigingen weer op deze beurs aanwezig zijn.



### De les van de vierkante centimeter

Ik zit hier en ik denk aan alles waarover ik kan schrijven en ik blijf zitten en ik doe niks. Ik kom tot niks. Ik wil wel schrijven, maar het resultaat is niks. Er zijn alleen vluchtige, genadeloze gedachten.

De tijd glijdt.

De tijd glijdt voorbij.

Ik leef op de vierkante centimeter en kijk naar het leven buiten. Ik ben de gevangene van dit lijf. Het nagelt mij vast in gemene geluiden en een troebele blik.

Mijn gedachten snijden gelijk een vlijmscherp mes. Ik snij door het leven en leg plakjes klaar voor wie het lezen wil.

Ik ben als ik schrijf.

Ik ben geworden wie ik was, maar aan wie ik voorbij leefde en wegstopte in de lades 'straks' en 'later'.

### Mijn les

Ik berust.

Ik accepteer het lawaai en accepteer mijn halve blik. Ik ben niet mijn defecten. Ik ben heel. Ik blijf heel.

Accepteren is te leren.

Het is op afstand en verreweg het moeilijkste dat ik ooit deed of presteerde.

Ik leef.

Ik leer.

Hoe dan ook.

Wordt vervolgd...

Rita Verduin

Meer blogs van Blindiaan kunt u lezen op [www.runningrita.nl](http://www.runningrita.nl)